

Kirk Bladet



INDHOLD

Lov og evangelium.....	2
Lys på kirken	5
De ni læsninger	6
Tirsdagscaféen.....	7

Vejviser

Sognepræst

Caspar Gregers
Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov
Mobil 21 14 31 05
cgj@km.dk
Bemærk: Mandag er fridag



Organist

Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31
rikkegudnason@gmail.com

Agerskov Kirkegårdskontor:

Kirkevej 2, 6534 Agerskov
Tlf. 74 83 35 23
agerskovkirkegaard@mail.dk

Ansatte på kirkegården

Rita Jessen (gravermedhjælper)

Agerskov Menighedsråd

Inger Petersen (formand)
Bent Simonsen
Bent Thomsen
Birthe Thomsen
Connie Wittenkamp
Per Gruelund Sørensen

Branderup Kirkegård

Graver: Heidi Jacobsen,
tlf. 74 83 50 02 · 20 43 50 02

Branderup Menighedsråd

Mie Thomsen (formand)
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Lone Andersen
Verner Bruhn

Kirkebil (bestilles dagen før)

Agerskov Taxi · 74 83 36 40

www.agerskov-kirke.dk

Facebook: Agerskov Kirke
Branderup Kirke

**Deadline for næste
kirkeblad er 16. januar**

Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk

Præstens klumme

Lov og evangelium

Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.

Jeg tror ikke der er mange der er i tvivl om, at dette er begyndelsen på fortalen til Jyske lov fra 1241, dele af hvilke stadig er gældende, i hvert fald i Sydslesvig. Mange kender kender måske også den første linie fra facaden på Københavns byret på Nytorv i København.

Den udtrykker også en tanke som jeg tror langt de fleste af os kan nikke, at hvis bare alle ville nøjes med hvad der var deres, så var der intet behov for love i det hele taget. Men sådan er det jo ikke.

Men udtrykket »lov« er også vigtigt i kirken, ikke alene den lov vi

kender fra samfundet som sådan, men også Guds lov, klassisk mest udtrykt i det vi kender som »moseloven« fra primært anden og femte mosebøger, og med kerne i de ti bud.

For os i dag hvis man læser disse tekster kommer det nemt til at fremstå som et mærkeligt sammensurium af religiøse love og love der skal få samfundet til at hænge sammen.

Nogle af dem står vi ved, hovedparten af de ti bud er der nok ikke mange der ikke kan nikke accepterende til som et godt grundlag for lovgivning, altså at man ikke må dræbe og ikke stjele.

Andre af dem er mere fremmedartede for os, for eksempel når man læser om hvilke ofre man skal bringe i templet når man har fået et barn. Men dette er altså de love som Gud har givet jøderne.



Aktuelt

Bemærk dog, at jeg skriver »jødernes«, for med Kristi død på korset er den tid hvor disse love og regler stod som fortegn for forholdet mellem Gud og mennesker sluttede der.

I stedet er det Jesus der er fortegnet, og det at han gav og giver sig selv til os. Det vi kalder »Evangeliet« – det gode budskab.

Loven er stadig et godt sted at starte, i hvert fald der hvor dens grundlag er at »Du skal elske Herren din Gud, og din næste

som dig selv.« Og når vi i kirken taler om »Loven« er det lige så ofte for at sige, at hvor vi som mennesker ville være fortabt hvis vi var under loven, så er vi i stedet frie i evangeliets lys.

Samfundets lov skal selvfølgelig stadig holdes, det er jo det der får landet til at hænge sammen, men selv når det glipper med den, lever vi dog stadig under evangeliet, og Guds kærlighed.

Guds fred
Sognepræsten



Babysalmesang

Der er stadig mulighed for at gå til babysalmesang i Agerskov kirke, hvor man kan tage en tid oppe i kirken med de små og synge, danse og lytte.

Der starter nyt hold op hver gang, der er nok, der er interesserede, derfor, ring eller skriv endelig til organist Rikke Gudnason (tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com) hvis du har lyst til at være med.

Kor

Agerskov – Branderup kirkekor er rigtig kommet i gang igen efter Corona. Så hvis nogen har lyst til at synge med i et kor, der ikke kun er for professionelle eller særligt dygtige sangere, men et kor for alle der har lyst til at synge sammen, og har lyst til at være med til at optræde med sang i kirken.

Så kontakt organist Rikke Gudnason (tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com)



Det skete

Agerskov kirkegård



Vores nye gravermedhjælper i Agerskov, Mette Linding

Så håber vi, at der er kommet mere ro på vores kirkegård i Agerskov. Rita, som mange jo kender er blevet forfremmet til graver, og vi har ansat Mette Linding som gravermedhjælper. Vi byder Mette velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Mette præsenterer sig selv sådan:

Mit navn er Mette Linding, jeg bor i Toftlund sammen med min mand Søren. Vi har 3 voksne børn og et lille barnebarn, som jeg nyder at bruge tid sammen med.

Jeg har i mange år arbejdet som naturdagplejer, og har derfra en stor interesse i udelivet, dyr og planter. Fritiden bruges på hus og have, familie og venner, lange gå ture, gerne med en lydbog i ørene, en svømmetur eller en omgang fitness.

Jeg har allerede været i gang et par måneder nu, og er rigtig glad for det. Alt er nyt for mig, så der er meget jeg skal lære endnu.

Som Pippi Langstrømpe ville sige: Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.



Agerskov kirke

Som dette skrives står alteret i Agerskov kirke endnu som det så ud da de borebilleinficerede træplader blev fjernet.

Menighedsrådet har besluttet, at vores ønske er, at alteret selvfølgelig skal repareres, og at det derefter skal have lov at stå hvidkalket, som det er kommet til syne. Vi har indtil videre fået nationalmuseets accept af dette, og er nu i gang med den videre proces. Det hele kan komme til at tage en rum tid, men alle er positive og indstillet på hvad målet er, ligesom alle har forståelse for, at det drejer sig om en aktiv kirke, hvor vi selvfølgelig skal kunne mødes til både kirkelige handlinger og gudstjeneste.



Nye kirkelåger i Branderup

Også i Branderup sker der ting. Som man kan se på forsiden er vores nye kirkelåge blevet sat op. Den gamle låge var efterhånden i så dårlig stand, at graveren var nødt til at tage den af når der skulle en rustvogn ind til kirken. Det problem har de nye ikke, og de piller hvor lågerne hænger er også blevet rettet.

Vi ved godt, at nogen kommer til at savne de gamle lågers «knirk», men skal vi ikke satse på, at vi værner os til det og kommer til at glæde os over de flotte nye låger.



Det sker



Lys på kirken i Agerskov

Det er sparetider, så i Agerskov har vi regnet på, hvor meget det vil koste at lyse kirken op. Med de moderne pærer vi er skiftet til i de senere år, er det overraskende billigt, selv med de nuværende høje elpriser.

Derfor har vi valgt at kirken bliver oplyst fra første søndag i advent og frem til helligtrekonger, så vi stadig har glæde af vores smukke kirke i juletiden.



Lys på kirken i Branderup

På grund af de høje energipriser har Branderup menighedsråd besluttet, at på grund af de høje energipriser vil vi i vinterperioden nøjes med at oplyse kirken de fire søndage i advent og i juledagene.

Agerskov

De ni læsninger

Tirsdag den 13. december kl. 19

På grund af at der i år er ret få konfirmander i Agerskov bliver de ni læsninger med noget færre læsninger i år. Men stadig, forhåbentlig, en god optakt til julen.

Agerskov – Branderup kirkekor synger og der bliver oplæsning af tekster.

Læsekredsen

Læsekredsen mødes en gang om måneden snakker om den bog vi har læst og får udleveret en ny. Læselisten indeholder meget forskelligt, og laves ved afstemning hvert år inden sæsonen begynder, så alle har chance for at sætte deres »mærke« på hvad vi læser.

Alle der har lyst til at læse med er meget velkomne.

Kontakt Connie Wittenkamp (42 76 43 05) eller Caspar Gregers Jensen (21 14 31 05), hvis du har lyst til at være med.

Det sker



Booking af Sognehuset

Rita Jessen,
tlf. 23 42 41 34,
sognehuset@hotmail.com



Præstegården

Som dette blad udkommer, skulle arbejdet på præstegårdens tag gerne være afsluttet, der kommer billeder i næste nummer.



Tirsdagscaféen

Der er tirsdagscafé hver anden tirsdag kl. 10. hvor vi mødes i Sognehuset først til kaffe og en snack, og derefter et af de mange spændende og hyggelige programpunkter. Det koster 20 kr. pr. gang.

- 10. jan.** Elise Balslev, Bramming
– En fortælling om Kaj Munk
- 24. jan.** Vi ser en film
- 7. feb.** Sten Nielsen, Give
– Musik, Quiz og Ønskekoncert
- 21. feb.** Fotograf Mogens Gabs, Jejsing
– Et liv med billeder
- 7. mar.** Bent Ole Pedersen, Bjerringbro
– Humor, livets nødvendige krydderi
- 21. mar.** Anne Marie Baun, Emmerlev
– Et liv i andres tjeneste
- 4. apr.** Påskepynt v/ Tine Kruse,
tag en skål og en saks med
- 18. apr.** Syng dig glad med Rikke Gudnason
- 2. maj** Gerda Melchiorson, Haderslev
– Mit livs rejser
- 16. maj** Vi spiller Banko
- 30. maj** Villy Jakobsen, Brejning
– Fra Socialdemokratisk arbejderhjem til langt hår og bare fødder i Missionshuset
- 13. jun.** Anna Katrine Brodersen Frandsen, Brørup
– At møde livet gennem mit arbejde som Psykolog
- 27. jun.** Doris Sommerlund sang og musik
– Vi slutter med en let frokost

Der serveres kaffe/te hver gang. 20 kr. pr. gang.



Gudstjenester



		Agerskov		Branderup	
Dag	Kirkeåret	Tid	Andet	Tid	Andet
27. nov.	1. s. i advent	10.30		9.00	
4. dec.	2. s. i advent			9.00	Andreas Lund -Melchiorsen
11. dec.	3. s. i advent	10.30		19.30	
13. dec.		19.00	9 læsninger		
18. dec.	4. s. i advent	9.00		10.30	
24. dec.	Juleaftensdag	13.00 16.00		14.30	
25. dec.	Juledag	9.30		11.00	
26. dec.	2. juledag	10.30		9.00	
1. jan.	Nytårsdag	14.30	Menighedsrådet er vært ved et glas efter gudstj.	16.00	Menighedsrådet er vært ved et glas efter gudstj.
8. jan.	1. s. e. h3k	9.00	Andreas Lund Melchiorsen		
15. jan.	2. s. e. h3k	9.00		10.30	
22. jan.	3. s. e. h3k	10.30		9.00	
25. jan.		17.00	Eftermiddagsandagt		
29. jan.	S. s. e. h3k	19.30	Lysgudstjeneste	10.30	
5. feb.	Septuagesima	9.00	Andreas Lund Melchiorsen 		
12. feb.	Seksagesima	9.00		10.30	
19. feb.	Fastelavnssøn.			9.00	Marianne Holm Zeuthen
21. feb.	Hvide tirsdag	17.00	Familiegudstjeneste med efterflg. fællesspisning		
26. feb.	1. s. i fasten	10.30		19.30	
5. mar.	2. s. i fasten	9.00		10.30	
12. mar.	3. s. i fasten	10.30		9.00	
19. mar.	Midfaste	9.00		10.30	
23. mar.		17.00	Eftermiddagsandagt		

Under Agerskov er der noteret, hvilken organisation der samles ind til den givne uge. Hvis der ikke står noget, samles der ind til menighedsplejen i Agerskov Sogn.

 = Kirkekaffe